



HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË



Bezoek aan de ateliers van het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Vrijdag 28 juni 2019 van 14u00 tot 17u00

Sinds de Middeleeuwen schitteren de Nederlanden met hun kunstwerken. De schilderkunst in het bijzonder kende er een uitzonderlijke uitstraling. België kon hierdoor een belangrijk patrimonium opbouwen. Maar wie van patrimonium spreekt, spreekt eveneens van zijn conservatie en zijn restauratie. De meeste Belgen zijn er niet van bewust dat België sinds heel lang een vooraanstaande wereldwijde instelling beheerst: het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Gesticht in 1957 in zijn huidige vorm, is de oprichting van het KIK in 1934 te danken aan het initiatief van Jean Capart, de toenmalige Hoofd conservator van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Multidisciplinaire instelling per uitstek verenigt het KIK kunsthistorici, archeologen, scheikundigen, fysici, restaurateurs en fotografen.

In samenwerking met de indeling Schone Kunsten van « *Cercle Gaulois* » nodigen we u graag uit op vrijdag 28 juni. Mevrouw Hilde De Clercq, directeur generaal a.i zal ons verwelkomen en rondleiden in de verschillende ateliers en diensten zodat wij de restaurateurs volop bezig met hun werk kunnen zien.

Het bezoek zal om 14u00 starten en eindigen om 16u00 met een drink dat ons door het KIK vriendelijk aangeboden wordt.

Afspraak ter plaats. Het KIK is gevestigd in het Jubelpark maar de ingang staat in de Renaissancelaan, tegenover het nummer 42 (meld dit adres in uw GPS).

Het bezoek is gratis. Maar let op : het aantal deelnemers is beperkt tot 30 personen!

SCHRIJF U IN VIA MAIL NAAR louisevandewerve@historische-woonsteden.be of per telefoon op de zetel van de Historische Woonsteden : 02 644 5005