



HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË



MIS DEZE TWEEDE KANS NIET: CASSEL OP MAANDAG 8 JULI 2019!

Historisch erfgoed op de top van de heuvel te Cassel, verkozen tot meest geliefde dorp van Frankrijk tijdens het tv-programma «Le village préféré des Français» van Stéphane Bern... een niet te missen ontdekking!

In tegenstelling met talrijke buerensteden die tijdens de Eerste Wereldoorlog ernstig beschadigd werden, behield Cassel zijn oorspronkelijke structuur met fraaie scherpe straatjes, oude huizen en kerken. Het stadje biedt daarenboven een adembenemend uitzicht op de omliggende omgeving.

Het prachtige *Musée de Flandre* ontvangt tijdens het Bruegeljaar de tentoonstelling « Feesten en Kermissen ten tijde van de Bruegels». Ja, enkel reeds de naam van Bruegel roept beelden op van dansende en drinkende boeren tijdens reusachtige kermissen met vedel- en doedelzakkenmuziek. Pieter Bruegel de Oude (1510/1520 – 1569), een geniaal kunstenaar, wist een zeer innoverende beeldtaal te scheppen die meerdere generaties kunstschilders zou beïnvloeden. Bruiklenen uit prestigieuze openbare instellingen naast kunstwerken afkomstig uit grote private verzamelingen maken van deze tentoonstelling een buitengewone gebeurtenis.

Twee gidsen begeleiden ons terwijl we de heel bijzondere sfeer ontdekken van dit prachtige museum, de oorspronkelijke Kasselrij aangekocht door Joanna van Constantinopel in de 13^{de} eeuw. We hopen u talrijk te mogen verwelkomen op dit bezoek dat gevolgd wordt door een sympathieke lunch en een wandeling langs de omwallingen...

Met vriendelijke groeten,

Louise van de Werve



HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

Praktische informatie

9u30 : Vertrek met een autocar of taxi vanuit Brussel-Zuid (minimum 7 personen; prijs 45€) of carpooling.

11u30 : *Musée de Flandre*, Cassel : ontvangst en rondleiding in het Nederlands en het Frans doorheen de tentoonstelling : « Feesten en Kermissen ten tijde van de Bruegels »

13u15 : lunch “du terroir” in de brasserie Kerelshof II

14u45- 16u30: Stadswandeling (omwallingen, belvedere, molen, collegiale, enz.) OF vrij bezoek aan de tentoonstelling.

Terugkeer om 17u.

Kostprijs voor de uitstap: 65€ alles inbegrepen behalve de reis met autocar (geleid bezoek in het museum, lunch in.) Gelieve het bedrag te storten op rekening van de Historische Woonsteden: BE 04 3100 - 0112 – 9431.

Het is noodzakelijk vooraf in te schrijven: via mail aan louisevandewerve@historische-woonsteden.be of telefonisch via nummer 02 644 5005

Gsm tijdens de uitstap : 0475 670 165

Overtuig uw kennissen om lid te worden van onze vereniging.

Zo steunen zij ook de Historische Woonsteden en ontvangen ze tevens ons driemaandelijks tijdschrift en de uitnodigingen voor de uitstappen.

Aarzel niet met ons team contact op te nemen voor meer informatie.